

Malindi, 15-11-2014

Jambo nieuwsbrieflezers ('Hallo' in Swahili)

Habari? ('Hoe gaat het?')

Mzuri sana ('Het gaat goed')

Het is bijna zover. We gaan weer naar Nederland!

Brr, is het al koud? Het is hier nu heel heet dus het zal even wennen zijn, maar in mijn hart hoop ik op bergen sneeuw en een prachtige witte kerst...

We komen niet naar Nederland om oliebollen te bakken maar om u te zien.

Het is mijn wens alle mensen die een kindje sponsoren te zien. Even 10 minuutjes, om over uw sponsorkind te praten en u de kerstpost te geven. Ook mensen die gedoneerd hebben voor de operatie van Laban wil ik namens hem graag een kleinigheidje overhandigen, maar het probleem is dat ik niet alle donateurs ken. De meesten ken ik wel hoor, maar sommigen waren echt nieuw voor mij. Het verhaal van Laban heeft nooit in een nieuwsbrief gestaan maar is via onze Facebookpagina gegaan. Laban is een jongen uit het weeshuis in Malindi en in september werd hij heel ziek. Hij mankeerde iets aan zijn alvleesklier en moest geopereerd worden. Dat was heel duur en we hadden dat geld echt niet. Via Facebook is dat binnen een paar dagen opgehaald. Dan merk ik ook hoe sterk onze volgers zijn en hoe jullie er voor ons zijn als we in nood zitten. Echt vanuit mijn hart: DANK. Laban is oké dankzij jullie. Voor mensen die ons nog niet via Facebook volgen. Hier is de link www.facebook.com/BlessedGenerationChildrensCenter

Presentatie bijwonen of een gesprekje over uw sponsorkind?

Nu wil ik graag even de bijeenkomsten voor u op een rijtje zetten waar ik in december presentaties geef. Ik hoop u allen op één van deze locaties te mogen ontmoeten als u dat wilt en als u dat kan. Een aantal bijeenkomsten zijn besloten, maar na afloop kan ik u wel ontmoeten voor een 'sponsoroudergesprek'. U bent van harte welkom.

2 december Hoofddorp

Kerkcentrum De Lichtkring, Lunenburgdreef 70

Vanaf 18:00 – 19:30 uur gelegenheid voor 'oudergesprekjes' over uw sponsorkind. U kunt hiervoor een afspraak inplannen bij Willemien van Oenen, w.vanoenen@kpnmail.nl

6 december Beverwijk

Gebouw van de Odd Fellows, Prinsesselaan 17-19

Presentatie 13:30 – 15:00 uur

De presentatie gaat over Blessed Generation en Kenia, inclusief safaries in dit prachtige land.

Na 15:00 uur gelegenheid voor 'oudergesprekjes'.

Meld u aan voor de presentatie (er is nog plaats voor 25 personen) en/of plan een oudergesprek in via Nelleke Rolink: nrolink@gmail.com

7 december Hurdegaryp

Verenigingsgebouw De Hof, Van Weerden Poelmanstraat 3

10:45 – 12:00 uur presentatie

Vanaf 12:00 uur gelegenheid voor 'oudergesprekjes'.

Meld u aan voor de presentatie en/of geef u op voor een oudergesprek via Agnes Kuperus:

fam.kuperus@upcmail.nl

Voorafgaand aan de presentatie in De Hof spreek ik tijdens de dienst in De Hofkerk, Rijkstraatweg 54, Hurdegaryp. De dienst begint om 9:30 uur. U bent ook hier van harte welkom.

13 december Nijkerk

Vredeskerk, Van Reenenpark 23

Tussen 9:00 – 12:00 uur gelegenheid voor oudergesprekken.

U kunt zich hiervoor opgeven via Tessa Maas: tessa41@kpnmail.nl

Vanaf 14:00 is er een middag voor vrijwilligers. Ik zal uiteraard een presentatie geven. Deze bijeenkomst is gericht op de mensen die in Nederland bergen verzetten en we gaan met zijn allen kijken of we de bergen in Alpen kunnen veranderen. Wat hebben wij nodig in Kenia, waar is uw inzet nodig? Welke mensen hebben welke talenten en waar kunnen we van elkaars talenten gebruik maken? Ook wil Blessed Generation Nederland graag een beetje zicht krijgen op al die mensen die zich achter de schermen zo hard inzetten. Er is bijvoorbeeld een nieuwsbrief voor vrijwilligers, sponsors en vrienden. Wist u dat? Wilt u die graag ontvangen maar kunt u niet in Nijkerk komen, dan kunt u zich via www.blessedgeneration.nl aanmelden voor die nieuwsbrief (rechts onderaan op de homepage). Of stuur een mailtje naar Evelyn Verburgh: evelyn@robelyn.nl. Het is echt wel nuttig.

Zoals u allen weet, ben ik een hele slechte bedelaar en vraag ik in nieuwsbrieven liever niet om geld. Maar soms wilt u wel een actie doen en weet u niet waar de nood het hoogst is en of er al acties lopen waar u op kunt aansluiten. Misschien wilt u een actie beginnen maar heeft u goede foto's nodig. We hebben goede fotografen en grafische ontwerpers in ons netwerk en ze zijn allemaal beschikbaar om vrijwillig iets te doen voor Blessed Generation.

Misschien denkt u er weleens over na om een bouwreis te gaan maken met uw kerkgemeente of een vriendengroep maar weet u niet waar te beginnen. Al die informatie is binnen het team van vrijwilligers aanwezig.

Met een goede samenwerking kunnen we veel bereiken. Kijk alleen maar even naar de locatie in Nijkerk. Een locatie die de kerk ons schenkt. Hoeveel vrijwilligers zijn er wel niet nodig om de zaal klaar te maken en een mooi programma. Samenwerken dus.

U kunt zich voor deze bijeenkomst opgeven via [dit formulier \(http://bit.ly/1ug6U4f\)](http://bit.ly/1ug6U4f), dan zorgen we dat er een kopje thee of koffie voor u klaar staat. Ook als u de 13^e niet kunt komen, maar er wel graag bij had willen zijn, kunt u het formulier invullen. Dan brengt Blessed Generation Nederland u op de hoogte van wat er die middag is besproken.

17 december Burgum

Kantoor Makelaardij Jaap Kingma, Elingsloane 17A

Tussen 16:00 – 18: 00 uur gelegenheid voor oudergesprekken.

20:00 - 21:30 presentatie over de Droomschool

Meld u aan voor de bijeenkomst en/of maak een afspraak voor een oudergesprek via Anneberber

Kingma: anneberberkingma@hotmail.com

Deze bijeenkomst zal vooral gaan over de middelbare school voor BG waarvoor we het weeshuis van Ruiru gaan ombouwen. Omdat Blessed Generation Nederland het heel erg druk heeft met fondsenwerving voor de lopende kosten van de weeshuizen, kindsponsors, highschoollers en het outreachprogramma is besloten dat de Stichting Geen Dak zich over de middelbare school ontfert. Zo blijft het voor de stichtingen behapbaar.

Iedereen die zich op één of andere manier voor de nieuwe middelbare school wil inzetten is echt van harte welkom. Ook als u er gewoon eerst wat meer over wilt weten. Jaap Kingma, de voorzitter van de Stichting Geen Dak, zal wat vertellen ook over de stichting. Jaap is onlangs bij ons in Kenia geweest. Iedereen die ons volgt op Facebook kan dat niet ontgaan zijn. Jaap zijn enthousiame spatte door het computerscherm heen.

Uiteraard zal ik ook hier mijn verhaal delen maar vooral gericht op de middelbare school. Ik ga uitleggen waarom de school een noodzaak is en wat er nu nodig is. Van harte welkom allemaal. Wel even aanmelden bij Anneberber Kingma: anneberberkingma@hotmail.com.



21 december Zeist

Oosterkerk, Woudenbergseweg 44

Na 14:00 uur gelegenheid voor oudergesprekjes. Maak hiervoor een afspraak via Annemarie Rus:

m.rus@filternet.nl

Dan sluit ik voor nu even af en ga ik op zoek naar warme truien om in de koffer te stoppen. Ik hoop u in goede gezondheid te zien.

Kwaheri ('tot ziens') in Nederland!

Salama ('groetjes', 'ga je goed', 'ga veilig')

Ria en familie