

Jambo ( Hallo in Swahilli) 14-07-2001 Nairobi

Een nederlandse en een friese vlag, fam.en vrienden op schiphof, een laatste "tot ziens" en dan de lucht in.

Naar Munchen en dan door naar Dubai waar ik zal overnachten.

Het is middennacht als ik in Dubai aankom, de warmte valt als een warme deken over mij heen.

Vrouwen zijn gesluierd van top tot teen en hebben slecht zicht door een kleine open gelaten ruimte bij hun ogen.

Ik ga op zoek naar een hotel, iedereen is zeer vriendelijk hier en Dubai is zover ik het heb kunnen zien heel mooi.

De volgende ochtend , op naar Nairobi.

Als ik arriveer staan een uitermate blij Dick en Maggie op mij te wachten.

We kletsen honderd uit terwijl we naar hun huis rijden.

Ondertussen bekijk ik het straatbeeld dat ik nog herken van vorig jaar.

Houten kraampjes die als winkel dienen, mensen die langs de weg hangen/slapen.

Druk getoeter en heen en weer geloop.

We brengen mijn koffer naar hun huis en kletsen wat.

Dezelfde dag nog gaan we kijken naar een huisje voor mij. Maggie heeft al iets op het oog en we rijden naar een plaatsje dat "zoete koffie" heet.

Plaatsje? Beter gezegt zijweg. Kleine hutjes van hout en golfplaat vormen de ingang van mijn nieuwe woonplaats.

Er staat een schoolbord buiten waarop de huizen vermeld staan die te huur zijn en daarnaast staat een soort makelaar.

Hij stapt bij Maggie in de auto en zo rijden we langzaam verder over de weg van zand en kuilen.

Het huisje dat Maggie voor mij geschikt vindt is van steen en staat in een veilige buurt.

Voorheen woonde er een engelsman en deze heeft de verhuur overgelaten aan de eerder genoemde makelaar.

Het huisje bezit watervoorziening, telefoonaansluiting en electriciteit. Deze drie zijn voor mij de voornaamste voorzieningen, nu dus de prijs.

We gaan naar het kantoor van de makelaar.

Een klein houten hutje, tafel in het midden, drie stoelen en een contract op tafel.

Ik betaal een maand borg vooruit en de huur ( 500 gulden) volgende week.

Ik bracht 1200 gulden mee en betaalde hiervan ook mijn hotel in Dubai.

Degenen die snel kunnen rekenen begrijpen dat mijn geld nu op is.

Mijn pin pas blokkeerd, SWK zoekt uit waarom want dit zou natuurlijk niet mogen gebeuren.

Gelukkig ben ik een gelukkig mens, Dick West stond erop om mijn borg te betalen, bovendien geven ze mij wat meubels en serviesgoed zodra ze vertrekken ( 23 juli) naar Amerika.

Een nederlandse meisje dat werkzaam was in Good New Centre ( 1 van de drie weeshuizen gesponsord door SWK) gaat binnenkort terug naar nederland.

Van haar kan ik voor 1000,= meubels overnemen en dit mag op afbetaling.

De volgende dag ga ik met Maggie naar Spirit of Faith ( weeshuis/school, reden waarom ik in kenia ben).

Iedereen is zo blij mij te zien. Voor mij is dit fijn, tegelijkertijd is het alsof ik hier gisteren voor het laatst was.

De kinderen laten mij het nieuwe school gebouw zien, ik ben verbaasd , het is zo mooi.

De kinderen lachen, spelen voetbal, het doet me goed om te zien dat er zoveel leven in de brouwerij is.

Ik kom nu echter niet alleen om te spelen met de kinderen dus stort ik mij op het wel en wee van de staf.

Gelukkig is de staf heel blij met mijn komst. Maggie zegt me dat ze in tijden niet zo vrolijk zijn geweest.

Dat werkt makkelijker voor mij. We lopen door de boekhouding.

Dat moet echt een beetje duidelijker hier en daar, vinden ze zelf gelukkig ook.

Vandaag / zaterdag heb ik een bespreking gehad met drie mensen van een accauntants kantoor.

De boekhouding loopt drie jaar achter. Dit zal opgelost moeten worden en kost per jaar ongeveer 1800 gulden voor de boekhouding van de school.

De kosten voor de boekhouding/ met name jaar raporten voor het weeshuis moeten nog worden besproken.

Geld voor een accountant is er niet maar is ook een hier een Kenia een verplichting dus moet gewoon gebeuren.

Daarnaast heb ik deze week een vergadering gehad met de docenten van de school.

Er waren wat problemen onlangs waardoor het hoofd van de school is ontslagen.

Ik was aanwezig bij de sollicitatie gesprekken en we hebben een nieuw hoofd gekozen onder de huidige onderwijzers.

De reden van het ontslag was diefstal.

Iedereen hier is er van ontdaan en de spanning schijnt de laatste tijd hoog op gelopen te zijn.

Wie o wie steelt er nou van weeskinderen, want daar komt het gewoon op neer, terwijl er al zoveel moeite wordt gedaan om de zaak draaiende te houden.

Hoe vertellen we dit aan de sponsors van de school?????

De hoofdonderwijzeres vroeg bv geld voor krijt of schriften en kocht ze vervolgens niet.

Om dit in de toekomst te voorkomen is ze :

punt 1: Ontslagen en zal ze voor de rechter moeten verschijnen en het geld terug moeten betalen. punt 2: Voortaan zullen de materialen eerst binnen komen op kantoor en wordt er getekent voor ontvangst. De onderwijzer die iets nodig heeft tekent voor ontvangst als hij iets ophaalt. De onderwijzers hebben voortaan een overzicht van materialen die binnenkomen en naar hun gaan.

Even een kleine omschakeling maar iedereen is er blij mee.

Andere bezigheden van mij deze week:

Voorgesteld worden aan mensen.

Zoals bv bij de bank. Voor de bank staan bewakers met zwaar geschut. Eenmaal binnen kent een ieder Dick West en als ze horen dat ik hem ga vervangen nodigen ze ons uit voor koffie.

Een mobiele telefoon is onmisbaar volgens de mensen van de bank en ze beloven mij dat ze mijn huidige mobiele ( die hier geen ontvangst heeft) gratis gaan omzetten voor mij.

De supermarkt/postkantoor/hondenvoer, ik moet alles weten te vinden en de mensen moeten weten wie ik ben.

Veel tijd voor de kinderen was er dus nog niet, ik ben hier nu pas vier en halve dag.

Maar wat ik in het weeshuis deelde deze afgelopen dagen is onvergetelijk.

"Ria, Ria, Ria, we where waiting for you!!!!" Blijdschap overal.

Ze herinneren mij aan het feest van vorig jaar en aan de zonnebrillen die ze kregen en nog steeds hebben, de keren dat ik met hun voetbalde.

De "mamma's" de vonkeling in hun ogen.

Het is goed terug te zijn!

Lala salama ( lekker slapen)

## **Ria Fennema**

informatie die nog niet iedereen heeft:

donaties

Rabobank Sassenheim ( let op, geen Groningen meer, ivm belastingtechn.redenen voor schenkers)

nummer:320953580 ten name van STICHTING WEESKINDEREN KENIA onder vermelding van Ria Fennema S.O.F

mijn nieuwe email adres ( oude blijft ook bestaan) [riamed43@gmail.com](mailto:riamed43@gmail.com) ( Ria Fennema)

Als iemand mij een email wil sturen stuur dan geen bijlagen ( paperclips). Deze open ik niet ivm virus gevaar en de problemen die hier zijn met stroom, het kost veel tijd om lange mails binnen te halen.

Post

Spirit of Faith Children's centre

Ria Fennema

P.O.Box 54256

Nairobi/Kenya