

10-8-2011 Malindi

**Jambo nieuwsbrief lezers (hallo in het Swahili)
Habari (hoe gaat het?)
Nzuri (het gaat goed).**

Veel mensen hebben aangegeven dat ze het wel leuk zouden vinden om wat vaker een nieuwsbrief te krijgen. Dat is prima, want we hebben altijd nieuwtjes genoeg! Eén van de nieuwtjes is dat Blessed Generation Children's Centre ook te volgen is via Twitter en Facebook, zoals u al in opening van de brief hebt kunt lezen.

Een ander nieuwtje is dat het met de bouw van het weeshuis in Nyamira erg goed gaat en ook dat de bouw snel gaat. We zijn er onlangs zelf een paar dagen geweest om de vooruitgang te bekijken en ook om te bespreken wat we aan moeten met water en stroom, want dat is er in de omgeving. Zie hier een foto van bouwNyamira!



Drie Nederlands vrijwilligers, Jolien, Jenny en Ilse, gingen met ons mee naar Nyamira om elke slaapzaal te voorzien van een leuke muurschildering (zie foto).



Ruiru

In Ruiru is de uitbreiding van de school geopend (zie foto).



Doordat dit gebouw nieuw is, zagen we pas goed dat de andere gebouwen ook echt wel wat renovatie konden gebruiken. En zo kregen Jolien, Jenny en Ilse er weer een uitdaging bij. De kinderen hebben schoolvakantie en helpen graag een handje mee (zie foto's).





Malindi en Nyamira

Schone energie

De afgelopen maanden hebben drie studenten van de TU Delft in Kenia de handen uit de mouwen gestoken. Ze hebben solar cookers gemaakt, samen met oudere jeugd van het weeshuis in Malindi en hebben het personeel geleerd om te koken met de solar cookers. Het zal voorlopig niet gaan lukken om al het eten in de solar cookers klaar te maken, maar zeker wel een deel van de maaltijd.

Ook zien we hier goede mogelijkheden om in de gemeenschap wat te gaan doen op het gebied van solar koken om de kosten van brandhout en houtskool naar beneden te brengen en zo ook een bijdrage te leveren aan een schonere wereld.

Evelien, Margit en Hester van de TU Delft hebben solar geïntroduceerd bij het weeshuis van Malindi en bij het weeshuis in Nyamira.



Kindspensoring

U had misschien een nieuwsbrief verwacht die in het teken staat van de droogte, het stijgen van de prijzen voor voedsel en ook benzine in dit deel van Afrika. Maar ik denk dat u daar al genoeg over heeft gehoord via TV en radio en dat u er veel over hebt kunnen lezen in

de kranten in Nederland, dus ik wil daar niet dieper op ingaan dan u slechts te zeggen dat de kosten stijgen en dat dit uiteraard lastig is. In plaats van klagen, kijken we liever naar wat we kunnen doen.

Zo wordt er in het weeshuis in Ruiru gewerkt aan de organisatie van een golfwedstrijd in het teken van Blessed Generation en ook werken ze aan een "fun day" (fundraise day), een speciale dag op het weeshuis zelf waar ik te zijner tijd wat meer over kan vertellen. In Malindi hadden we de afgelopen weken een echt promotieteam rondlopen. Twee dames uit Volendam, Anne Maartje en Rianne, hebben zich de afgelopen tijd alleen maar gericht op naamsbekendheid van het weeshuis. Er hangt nu bijvoorbeeld een grote banner midden in het dorp; bij de meeste hotels liggen folders en een papier voor in de informatiemap over wat Blessed Generation inhoudt en de boodschap dat mensen langs kunnen komen als ze dat willen. Een informatiestand in het midden van Malindi was ook een van de activiteiten (zie foto).



Hoe zou u kunnen helpen?

Een zeer goede manier om te helpen is om een kindje te sponsoren.

Vanaf nu zal ik in de nieuwsbrieven een kind noemen dat een sponsor nodig heeft.

Nu noem ik Isaac: Isaac is zijn ouders verloren na het verkiezingsgeweld in de jaren 2007/2008. Hij kon daarna terecht in het weeshuis in Ruiru. Isaac gaat nu naar de middelbare school, maar hij heeft geen sponsor. Hij is de op één na beste student op dit moment. We zoeken voor hem een sponsor die €720,- per jaar wil betalen, zodat Isaac door kan met zijn middelbare school opleiding.

Indien een sponsor zich wil vastleggen voor 5 jaar door middel van een lijfrentecontract dan is het bedrag jaarlijks helemaal af te trekken van het belastbaar inkomen. Dit lijfrentecontract kan kosteloos voor u geregeld worden. Voor meer informatie mail naar riamed43@gmail.com

Dit was even mijn nieuws vanuit Kenia.

Voor iedereen die op vakantie gaat: een fijne vakantie toegewenst!

Kwaheri (tot ziens in het Swahili)

Ria Fennema.