

## Er is een start gemaakt met het bomenplant project voor Malindi.

Op verzoek van Ria ben ik begonnen met het opzetten van een bomenplant project voor het weeshuis in Malindi en wie weet in de toekomst ook voor het dorp Malindi en zijn omgeving als we een samenwerkingsverband tot stand kunnen brengen met de Green Belt Movement en de plaatselijke overheid. Het is een lang gekoesterde wens van Ria en aangezien ik een natuurfreak ben kwam dat goed uit toen ik mij als vrijwilliger aanmeldde. Het gaat natuurlijk niet alleen om het planten van bomen maar eigenlijk om het bewustzijnsbesef, dat tot stand moet komen, hoe belangrijk onze bomen voor ons allemaal zijn. We kunnen daarbij denken aan het sociale, gemeenschappelijke, natuurlijke en economische nut van bomen en daarbij niet te vergeten hun medicinaal belang.

Op zondag 25 oktober 2009 ben ik aangekomen in het weeshuis in Malindi en werd daar ontvangen door een grote groep zingende kinderen. Dat was een geweldige ervaring en een erg warm welkom moet ik zeggen.

Op dinsdag 27 oktober ben ik les gaan geven aan 60 kinderen van de scouting- en de wildlifegroup over onze natuur en het belang van onze bomen daarin. Ik heb daarbij gebruik gemaakt van de circle of life. Elk stukje van deze cirkel is verbonden met een ander stuk mocht er een stukje tussen uitvallen dan klopt de cirkel niet meer en raakt onze Natuur uit balans.



Bijvoorbeeld: de mens heeft een koe nodig voor zijn melk en vlees, de koe heeft het gras van de planten weer nodig. Het is eigenlijk heel eenvoudig maar we vergeten het nog wel eens. Ik moet zeggen dat de kinderen al best veel wisten. Op woensdag heb ik dezelfde les gegeven bij het trainingcentrum van Blessed Generation Malindi. Vervolgens op vrijdag 30 oktober hebben de leraren van de scouting- en wildlifegroup samen met Gloves en Rose van het trainingscentrum en mijzelf een rondleiding gegeven aan ongeveer 45 kinderen op het weeshuisterrein. Er staan op het terrein veel verschillende bomen en daar is genoeg over te vertellen. Tijdens de rondleiding hebben we eveneens over een aantal planten gesproken die we tegen kwamen. De kinderen vonden het zeer leerzaam en het was erg leuk om te doen.





Natuurlijk moest er ook geplant gaan worden en hoe doe je dat dan. Samen met de kinderen, en diverse leraren hebben we de volgende bomen geplant: cocusnoot, diverse hardhout soorten, avocado, passie, citroen, mango, sinasappel, papaja, cashew en een plaatselijk fruitboom. We hebben zowel bij het trainingscentrum als achter de primaire school een klein kweekbed aangelegd voor kleine plantjes en zaadjes, die door de kinderen van de wildlifegroup en de leerlingen van het trainingscentrum zullen worden bijgehouden zodat de zaadjes en later de plantjes kunnen worden uitgezet op het weeshuisterrein of zelfs verkocht kunnen gaan worden. Ik hoop dat dit allemaal gaat lukken.







Het was erg leuk om te doen en ik hoop dat er een bewustzijnsbesef is ontstaan bij de kinderen over het belang van onze bomen en dat het project gaat slagen. Ik wil een ieder bedanken die heeft meegeholpen een begin te maken met dit project en wie weet is dit het begin van iets heel bijzonders.

Kwaheri, Ingrid Blom