

Jambo nieuwsbrief lezers (' Hallo', in het Swahili)
Habari (Hoe gaat het)
Mzuri sana (Het gaat heel goed)

Shakahola

Matt 5:17:

Pas op voor valse profeten. Zij komen naar u toe en doen zich voor als onschuldige schapen. Maar in werkelijkheid zijn het verscheurende wolven.

Deze keer een bijzondere nieuwsbrief. Dit naar aanleiding van het nieuws over de aangetroffen lichamen op het terrein van een sekte in de omgeving van Malindi. Deze brief is speciaal voor u zodat u weet hoe Blessed Generation achter de schermen er kan en mag zijn dankzij uw steun.

Kenia en de wereld werden opgeschrikt door heftig nieuws: mensen werden door een geestelijk leider in Kilifi-Kenia aangemoedigd zich dood te hongeren om zo Jezus te ontmoeten.

Zie de video hieronder...



Het verhaal van een overlevende:

Ik heb de naam vanwege privacy veranderd en noem hem Peter.

Mijn naam is Peter, de laatste 3 jaren woonde ik in Bethlehem. Niet in Israël, maar in Kenia in het district Kilifi.

Ik woonde daar met mijn zusje, mijn vader en moeder.

Daarvoor woonden we in Mombasa waar we ook naar school gingen. Met mijn ouders gingen we veel naar de kerk in Mombasa. Daar is tegen mijn ouders verteld dat het beter was om te gaan wonen in een gemeenschap van de kerk in het bos. Het Shakahola-bos. Er werd gezegd: "Het einde van de wereld is nabij. Vast en wacht op Jezus. Hij haalt jullie op uit het bos."

Zo zijn we terecht gekomen in Bethlehem, een groot stuk grond van de leider van de kerk. Ik miste mijn omgeving, vooral school. Het onderwijs dat we in het bos kregen was uitsluitend gericht op de bijbel. Gewone schoolvakken waren verboden, net als contact met de buitenwereld. Wij leerden vasten, niet eten en drinken, want als we ons zouden onthouden van voedsel en drinken zouden we Jezus ontmoeten. Gedurende het vasten dronk ik stiekem water. Mijn jongere zusje Vivian is na 17 dagen vasten gestorven.

Niet lang geleden ben ik samen met anderen gered. U heeft dat misschien op het nieuws gezien. Hoe het met mijn ouders gaat weet ik niet. Ze worden behandeld in het ziekenhuis. We zijn met z'n twaalfen vanuit het Shakahola bos naar Blessed Generation gebracht. We krijgen eten en drinken en medische zorg.

Zo zijn er ook een broertje en een zusje die oorspronkelijk uit Nairobi komen. Zij zijn met een oom en tante in Shakahola terecht gekomen. Ze weten niet wie hun vader is. Hun moeder kon niet voor hen zorgen. Ze weten niet of hun oom en tante nog leven. Zij woonden niet in Bethlehem maar Galilea, ook in het Shakahola bos. Elk gebied kreeg een Bijbelse plaatsnaam.

Daniel kwam met een broertje en zusje en een alleenstaande moeder vanuit Bursia. Daniel miste de normale scholing en was het helemaal niet eens met alles wat er in het bos gebeurde. Soms probeerde hij te vluchten maar hij werd altijd gepakt. Dan kreeg hij straf. Hij woonde in het gebied Judea in het Shakahola bos.

Nu zijn we hier samen in Blessed Generation. Mensen zijn begaan met ons. Ze vragen niet naar de jaren in het bos. We hebben groep sessies waarin we over van alles praten maar niet over het bos in het bijzonder. Als we willen kunnen we er wel over praten. Er wordt bij Blessed Generation nu geen televisie gekeken zodat de kinderen niet via het nieuws worden geconfronteerd met berichtgeving over de kerk of vindingen op het terrein. Ik ben nog niet helemaal vrij omdat ik politiebescherming heb. Dit is omdat ik tegen de leider van de "kerkgemeenschap" ga getuigen in de rechtszaak.



We zijn nog heel zwak. Vandaag nog kreeg een meisje van onze groep hoge koorts en is ze naar het ziekenhuis gebracht. Maar we hebben wel weer hoop.

Deze week ben ik alweer even in een klaslokaal geweest. Wat heerlijk om even de sfeer te proeven van een wiskunde les.

Wat de toekomst ons brengt weten we niet. Sommigen van ons hebben familie. Zij zullen daar, na de rechtszaken, wel naar toe gaan. Anderen zullen bij Blessed Generation misschien een nieuwe toekomst vinden. Voor nu is het vooral bijkomen. Sommigen van ons geloven dat de pastor het niet mis had. Er is best nog veel verwarring en onzekerheid.

Namens de twaalf uit Shakahola dank ik iedereen van Blessed Generation voor de manier waarop jullie er voor ons zijn. We zijn verdrietig, onzeker, verward en hebben nog een weg te gaan omdat we zullen getuigen in de rechtszaak. Maar hier mogen we tot rust komen, voetballen, spelen en straks weer naar school.

Tot zover het indringende verhaal van Peter.

Gezien de financiële situatie had Blessed Generation zich zo voorgenomen dit jaar geen nieuwe kinderen op te nemen. En toch, soms kunnen we gewoon niet anders. U begrijpt het wel denk.

Elke bijdrage voor eten is wel echt welkom.



Meer weten?

Op **30 mei, 19.30 uur** zijn Fester en ik in de Meije om een presentatie te geven.

U bent van harte welkom. Wilt u, als u komt, mij een mailtje sturen: riamed43@gmail.com

Een hartelijke groet,
Kwaheri (tot ziens in het Kiswahili)

Ria Fennema
Fester, Mariama en Yaro

Blessed Generation Nederland

NL59RABO0160283345 (Spirit of Faith)

Website : blessedgeneration.nl