

Waar God een deur dicht doet, gaat een raam open.

Juli 2020, Friesland

Jambo/Goeie nieuwsbrieflezers ('hallo' in het Kiswahili en Fries)
Habari/Hoe giet it? ('hoe gaat het?')



Bovenstaande tekst komt uit het verhaal van de ark van Noach.

De deur van de ark wordt gesloten.

Noach kan uiteindelijk een raam open doen en een duif laten uitvliegen.

Deze duif keert terug naar de ark als teken dat er weer land is.

Het raam zit boven in de ark.

Je zou kunnen zeggen dat Noach dan ook alleen naar boven kan kijken, de hoop op God.

Ook laat dit zien dat wanneer er een deur gesloten is, dit niet het einde hoeft te zijn maar dat er ook nieuwe mogelijkheden kunnen ontstaan.

Velen van ons zullen afgelopen maanden ook het gevoel gehad hebben opgesloten te zijn, niet wetende wanneer je weer naar buiten kan.

We keken omhoog via het venster in de ark en zochten naar droge grond, we zochten naar mogelijkheden: skypen, bellen, zoomen, digitaal onderwijs, bezoek ontvangen maar hoe doe je dat dan.

Voor Blessed Generation Kenia was en is dit net zo.

Oplossingen bedenken om voedsel- en medische hulp te kunnen bieden.

Manieren bedenken om toch de kinderen het nodige te kunnen aanbieden op het gebied van onderwijs en emotionele ondersteuning.

De situatie in Kenia

Op dit moment stijgt het aantal corona besmettingen nog steeds.

Onder andere Nairobi en Mombasa zijn hotspots.

Dat wil zeggen plaatsen waar de meeste positieve testen worden waargenomen.

Het testen is nu in volle gang.

Het is moeilijk om een goed beeld van de situatie te krijgen.

Lang niet iedereen laat zich testen.

Men is bang voor de hoge kosten als gevolg van een positieve uitslag.

Stel dat je positief wordt getest dan moeten de mensen uit jouw omgeving ook worden getest en er volgt een verplichte quarantaine.

Bij quarantaine mag je niet thuis blijven maar ben je verplicht in een overheidsinstelling te verblijven.

Dat moet allemaal op eigen kosten.

Toen ik begon met het maken van de nieuwsbrief twee weken geleden zag het er nog naar uit dat de scholen in september gedeeltelijk open zouden gaan.

Helaas is er deze week bekend gemaakt dat de scholen pas in januari open gaan.

De nationale schoolexamens gaan dit jaar niet door.

De deur die dicht ging

Dat de kinderen nu niet meer naar school kunnen is letterlijk een deur die is dicht gegaan.

Het zijn namelijk niet alleen de kinderen die bij Blessed Generation wonen die naar de onze scholen

gaan.

Ook veel kinderen die “buiten” wonen, volgen onderwijs bij ons.

Ze krijgen normaal gesproken op de schooldagen ook een maaltijd bij Blessed Generation.

Dit is nu ook niet meer mogelijk.

De kinderen van Blessed Generation wonen zo veel mogelijk bij familie of personeel van Blessed Generation.



Kind in de thuissituatie aan het eten

Het raam dat geopend is

Met het personeel en de wat oudere jongeren en studenten van Blessed Generation is er een contact systeem opgezet.

Toen dit idee ontstond en de jongeren en studenten zich in grote getalen aanboden om te helpen voelde ik de kracht van Blessed Generation.

Iedereen heeft een aantal kinderen onder zich waar deze persoon verantwoording over heeft.

Er wordt geprobeerd regelmatig contact te hebben met de kinderen.

Daarbij wordt vooral gekeken naar hoe het gaat met de kinderen, is de thuissituatie wel veilig.

De kinderen worden thuis bezocht en soms is er ook telefonisch contact.



Student gaat hulpgoederen wegbrengen

Er wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn als het gaat om het volgen van lessen.

Deze worden via radio en televisie door de overheid gegeven maar lang niet alle kinderen hebben toegang tot radio of televisie.

De contactpersonen brengen verslag uit aan de leidinggevenden van Blessed en aan mij.

Veel kinderen wonen nu bij gezinnen waar geen kostwinner is.

Maar is die er wel, dan zal die vermoedelijk nu ook zijn of haar baan zijn kwijt geraakt als gevolg van corona.

Een groot aantal gezinnen hebben daardoor geen geld voor eten en al helemaal niet voor zaken als bijvoorbeeld zeep.



Kinderen bij hun opa hebben zojuist hulpgoederen ontvangen

Iedere veertien dagen mogen kinderen uitkijken naar eten, zeep en tandpasta.

De kinderen krijgen huiswerk van de contactpersoon.

Het gemaakte huiswerk geven ze mee.

De docenten bekijken het werk.

In de opdrachten zorgen docenten ervoor dat alles gedaan kan worden met middelen die aanwezig zijn zodat mensen geen extra dingen hoeven te kopen.

Daarnaast helpen de onderwijzers ook het terrein van Blessed Generation netjes te houden.

Er wordt geverfd, het gras gemaaid, de groentetuin wordt bijgehouden.

Al deze werkzaamheden gaan door. Vele handen maken licht werk. Wat een creativiteit en flexibiliteit zien we bij iedereen.



Blessed Generation docenten onderhouden het terrein



de mogelijkheid met de docent contact te hebben

Sommige kinderen hebben



Creatief thuisonderwijs: Wiskundige vormen

Dubbel gevoel

Op voorschrift van de regering zit de deur bij Blessed Generation potdicht.
Niemand mag er in en niemand mag er uit.
Maar wil dit dan zeggen dat er plotseling geen kinderen meer wees worden?
Wil dit zeggen dat er plotseling geen hulp meer nodig is voor kinderen?
Nee, niets is minder waar.
De vraag om opvang van kinderen blijft gewoon bestaan.
Blessed Generation heeft dan ook drie nieuwe kinderen mogen verwelkomen.



De drie nieuwe kinderen welkom bij Blessed Generation

Het voelt wel een beetje dubbel: We moesten zo veel mogelijk kinderen buiten Blessed Generation zien te plaatsen zodat er een minimaal aantal kinderen op de locaties zou verblijven.
Sommige kinderen, die buiten de locaties geplaatst zijn, hebben het gewoon echt zwaar.
Die kinderen mogen niet terug naar Blessed Generation omdat ze een besmettingsgevaar vormen.
Maar nieuwe kinderen mogen dus wel komen.
Maar uiteraard zijn deze kinderen van harte welkom.
Twee van de nieuwe kinderen hebben veertien dagen in een politiecel gezeten.
De politie wist niet waar ze met de kinderen heen moest nu weeshuizen geen kinderen mogen opnemen.
De deur is dus toch even open gegaan, en daarna heel snel weer dicht.

Een sociaal werker schreef:

"Wat is het geweldig dat Blessed Generation een veilige haven voor deze kinderen mag zijn na de vreselijke tijd die ze hebben doorgemaakt."

Dankzij uw steun

Zeker nu het er naar ziet dat het nog echt lang gaat duren voor de kinderen weer terug mogen keren is het belangrijk dat we zoveel mogelijk gezinnen kunnen blijven steunen.
Dankzij uw donaties kunnen we deze steun blijven bieden.
Heel veel dank daarvoor.
We blijven ons met elkaar inzetten om te zorgen dat de kinderen, waar ze ook verblijven, worden voorzien van alles wat nodig is.
En dat ze in de gelegenheid worden gesteld zo goed mogelijk onderwijs te volgen.
Normaal gesproken noem ik geen sponsors in de nieuwsbrief en vraag ik al helemaal niet om donaties.
Maar in deze bijzondere omstandigheden durf ik het wel aan toch uw aandacht te vestigen op deze prachtige actie:

Wilde Ganzen zal alle donaties voor het corona hulpprogramma van Blessed Generation verdubbelen.

Ook de donaties die al gedaan zijn worden verdubbeld.

Deze actie loopt nog even door. Dus mocht u een donatie willen doen dan is het natuurlijk heel mooi te weten dat deze verdubbeld wordt.

Stichting Blessed Generation Nederland

IBAN: NL59 RABO 0160 2833 45

BIC: RABONL2U

Ik hoop dat ik u middels deze nieuwsbrief, met wat meer foto's, een indruk heb kunnen geven van de stand van zaken op dit moment in Kenia en bij Blessed Generation.

Met vriendelijke groet,

Ria Fennema



