

Nieuwsbrief BG Kenia

Het gezin: De hoeksteen van de samenleving

Maart 2022



Jambo nieuwsbrief lezers (Hallo in het Kiswahili)

Habari? (Hoe gaat het ?)

Mzuri Sana (Het gaat heel goed)

Ik denk dat de meeste nieuwsbrieflezers wel weten dat het de wens is van Blessed Generation om een pleegzorg project te bouwen.

Dan is het denk ik nu ook het juiste moment om even bijzonder mooi nieuws te schrijven: in het jaar 2020 sprak ik er voor het eerst over: **een pleegzorg project.**

Een project waarbij we aan heel veel zaken denken. Zo willen we graag dat kinderen kunnen opgroeien in een gezinsvorm – we willen dat deze gezinsvorm een soort samenleving is die niet uitsluitend voor weeskinderen is, maar een blauwdruk is van een gemiddelde normale samenleving.

Met andere woorden: we willen huizen gaan bouwen en deze beschikbaar stellen voor mensen die wel voor kinderen willen zorgen, maar daar geen middelen voor hebben. Deze mensen worden geselecteerd door de rechtbank en zullen dus ook officieel verantwoordelijk worden voor deze kinderen. Het kan zijn dat dit familie is van de betreffende kinderen, maar dat is niet altijd een voorwaarde – pleegzorg is optioneel. Deze huizen grenzen aan huizen voor mensen die niet zozeer

uit de hulpprogramma's komen, maar mensen die daar gewoon komen wonen met of zonder gezin.



Wat is het doel? Het doel is om kinderen de kans te geven op te groeien in een gezin en daardoor het aantal kinderen dat opgroeit in weeshuizen te verminderen.

Nu is het wel zo dat weeshuizen wel nodig blijven als eerste opvang – dat is bij BG ook nog wel zo. Maar in ieder geval biedt dit kinderen een kans om een zo normaal mogelijk bestaan te leiden.

Misschien wist u al van dit project, want ik heb er wel eens over verteld – maar er zat wat tijd tussen, dus het leek me goed uw geheugen even op te frissen. Want het is zover – we zijn

gestart!

In het jaar 2021 is het land gekocht.

Daarna moest er een muur worden gebouwd.

Een muur is misschien niet zo vanzelfsprekend voor iedereen, dus laat me dat even toelichten: een muur is om te beginnen nodig om er voor te zorgen dat het land gemarkeerd is – dat niemand daar illegaal huizen op bouwt. Een muur is ook nodig om ervoor te zorgen dat de bouwmaterialen die je gaat gebruiken voor het bouwen van het project niet gestolen worden. Als de huizen straks klaar zijn, dan is een muur nodig om een veiligheid in te bouwen – dit hoeft niet per huis maar wel per aantal huizen. Een muur met een hek waar mensen in en uit gaan geeft veiligheid (dat niet iedereen in en uit kan lopen), ook omdat er vaste entreepunten zijn. In armere landen is de criminaliteit hoog en daar moet je maatregelen tegen nemen, indien mogelijk. In Nederland zijn we zo gewend aan vrijheid en aan huizen zonder veiligheidsmuren en hekken – maar in vele landen is dit gewoon echt heel anders.

Ik wil via deze weg echt iedereen bedanken die geweldig mee heeft geholpen met het bouwen van deze muur.

Zie hier het resultaat:



De start van de huizen voor de pleegzorg

In het afgelopen jaar mochten we een bijzondere samenwerking starten met de Stichting Pharus. In de nieuwsbrieven vanuit Kenia schrijf ik eigenlijk nooit over sponsoring en liever al helemaal geen namen. In dit geval betreft het echt een nieuwe samenwerking en ik denk dat het goed is u allen mee te nemen in dit fantastisch goede nieuws.

Pharus betekent vuurtoren. Een mooie naam voor een stichting die licht wil brengen in het leven van mensen en dit doet vanuit de liefde van Jezus. In Johannes 8 : 12 zegt Jezus: *Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.*

Het pleegzorg project – een groot en omvangrijk project waarmee we licht willen geven aan de wereld – is een lighthouse project. De stichting Pharus wil met ons de uitdaging aangaan en is begonnen met het financieren van de eerste 6 pleegzorghuizen.

Via de nieuwsbrieven en ook Facebook en Instagram zullen we u allemaal zoveel mogelijk op de hoogte houden van de geweldige, maar ook spannende ontwikkelingen van dit nieuwe project. Een project waarbij de wereld meekijkt – het is nieuw.

Hier enkele foto's van de huidige situatie van de bouw.





We zijn heel blij met deze ontwikkelingen en hopen vooral dat we binnenkort die kinderen een thuis mogen geven die geen familie hebben (voor zover bekend) en kinderen die wel familie hebben, maar waarbij het aan draagkracht ontbreekt om de kinderen goed onderdak te bieden – we mogen ze krachtig maken!

Met vriendelijke groet;

Kwaheri (tot ziens)

Ria Fennema